

Başlarken...

Varlık alanının en önemli unsuru olan insanođlu, yaratıcısının kendisine verdiđi çok özel donanımlara sahiptir. Bu donanımlar aynı zamanda kendisini diđer varlıklardan ayıran temel özelliklerdir. Adeta dünya kendisine teslim edilen ve "halife" olarak adlandırılan insan için bu durum çok önemli bir sorumluluk alanını da ortaya çıkarır. Yaratılışından bu güne geçirdiđi sürecin yansırı edindiđi tecrübeler ile oluşturduđu bilgi ve birikim, onun en önemli hazinesidir. Medeniyetin bugün için ulaştığı nokta, insanođlunun bu bilgi ve birikimle ulaştığı düzeyi göstermektedir.

İnsanlığın ortak malı olan bilginin üretilmesi, paylaşılması ve geliştirilmesi bireysel, toplumsal ve hatta evrensel bir sorumluluktur. Dinler, felsefeler, ideolojiler ve sistemler hep bu sorumluluk alanını üzerinde durmuşlardır. Zira bu, insanı insan yapan temel niteliktir. Paylaşılmayan, geliştirilmeyen ve zihinlerde hapsedilen bilginin faydası olmadığı gibi insanlık adına bir kayıp olarak da değerlendirilebilir.

Günümüzde toplumsal alanda bilginin üretilmesi, nitelikli hale getirilmesi ve geliştirilerek paylaşılmasının lokomotifi üniversiteler ile diđer bazı üst düzey kurumlardır. Üniversiteler sadece bu yönde deđil aynı zamanda toplumda sosyal, kültürel ve ekonomik düzeyin yükselmesinde de temel faktördür. Bu nedenle ülkeler üniversitelerin kurulması ve geliştirilmesini bir devlet politikası olarak görmekte-dirler. Hatta son yıllarda bu alan, gelişmiş ülkeler açısından adeta ekonomik bir kazanç kayısı haline de gelmiştir. İşte gelinen bu nokta bilginin pazarlanmasını da çok önemli bir noktaya taşımıştır.

Teknolojik enstrümanlar bilginin sunumu ve kullanımını diđer dünya için bir sömürü, yönlendirme ve dejenarasyon unsuru haline ge-

tirse de bunlarla mücadele yine teknolojiyi kullanmaktan geçmektedir. Bu açıdan üniversitelerimize, akademik personelimize ve öğrencilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir ve herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Ancak bu şekilde insanlık bilgi ve birikiminden istifadeyle insan gibi yaşama standardına ulaşmak mümkün olacaktır.

İşte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olan Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen akademik oluşumunu asgari yeterlilik düzeyine getirerek eğitim ve öğretimine başlamıştır. Ancak bu yeterli görülmemiş, akademik ve bilimsel birikimin fakülte, bölge ve ülkemiz düzeyinde olduğu gibi uluslararası alanda da paylaşımını gerçekleştirecek olan bir dergiyi ilim dünyasına kazandırmıştır. **mütefekkir** adıyla yayınlamaya başladığımız dergimiz uluslararası akademik, bilimsel ve hakemli dergi formatındadır. Yayın dilini Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak belirlediğimiz **mütefekkir**'in yayın periyodu yıllık iki sayı olacaktır. Sadece İslami ilimler değil tüm sosyal bilimler alanındaki özgün araştırmalar dergimizde yayım imkanı bulabilecektir.

İlmi ve akademik dünyada yerini almak ve bilginin paylaşımı noktasında olumlu bir katkı sağlamak adına çıktığımız bu yolda bir mütefekkir bilinç ve şuuruyla yürümek temel gayemizdir.

Hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle...

Prof. Dr. M. Bahâüddin VAROL
Aksaray Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Dekanı